

Σχετικά με την επιστολή του Προέδρου της ΔΕΠ

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής του Προέδρου της ΔΕΠ κ. Συρίγου προς Διευθυντές Σχολικών Μονάδων (8/9/2022) με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας καλεί να περικόψουμε τη θέρμανση και το φωτισμό στα σχολεία!

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπενθυμίσουμε ότι ήδη, οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων μας είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο χρόνια τώρα, η υγειονομική κρίση έχει υποχρεώσει την εκπαιδευτική κοινότητα να εργαστεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες: μαθήματα με ανοικτά παράθυρα το χειμώνα, μάσκες προστασίας, διαρκή διαγνωστικά τεστ κλπ. Η εκπαιδευτική κοινότητα εργάστηκε αποτελεσματικά και ανταπεξήλθε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες γιατί πορεύτηκε με μοναδικό κριτήριο την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/τριών μας και τη στήριξη του δημόσιου σχολείου. Με αυτό το κριτήριο θα πορευτούμε και φέτος σε μια χρονιά που προβλέπεται επίσης ιδιαίτερα δύσκολη.

Η επιστολή του Αντιδημάρχου Παιδείας και Προέδρου της ΔΕΠ, μας προκάλεσε θλίψη και θυμό. Γιατί θεωρεί πολυτέλεια να είναι ζεστές (στη θερμοκρασία που πρέπει) και με επαρκή φωτισμό οι σχολικές αίθουσες. Γιατί θεωρεί δεδομένο ότι στα σχολεία γίνεται σπατάλη ενεργειακών πόρων! Η προτροπή «να περιοριστεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις πρωινές ώρες καθώς και η χρήση του φυσικού αερίου μόνο κατά τις κρύες μέρες και πολύ πρωινές ώρες» προσβάλλει τις διευθύντριες, τους διευθυντές, τις προϊσταμένες και όλους τους/τις εκπαιδευτικούς και επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Δεν είναι δυνατόν να απαιτεί ο Δήμος να κρύνουν τα παιδιά μας για να κάνει οικονομία.

Επίσης, δε μπορούμε να μην σχολιάσουμε την μάλλον θλιβερή η «εντολή» προς τις Σχολικές Επιτροπές, να γίνονται κατά προτίμηση πρωινές ώρες και σε κάθε περίπτωση χωρίς θέρμανση όποιες άλλες δραστηριότητες γίνονται στα σχολεία (εκδηλώσεις, δράσεις Συλλόγων Γονέων κλπ)!

Από την πλευρά μας, όλοι οι εκπαιδευτικοί, δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε την ομαλή λειτουργία των σχολείων μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών/τριών μας και το αυτονόητο δικαίωμά τους να μην κρύνουν και να βλέπουν καθαρά την ώρα που κάνουν μάθημα. Ο Δήμος θα έπρεπε να απαιτήσει- μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα- έκτακτο κονδύλι και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για να αντιμετωπίσουν οι σχολικές επιτροπές τις αυξημένες ανάγκες. Να υπερασπιστεί τα παιδιά και τα σχολεία. Αυτή είναι η «νέα πρόκληση της εποχής μας» και όχι η επίκληση συμμόρφωσης σε περικοπές που επιχειρούν να υποβαθμίσουν την δημόσια εκπαίδευση και την ίδια τη ζωή μας!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΚΑΡΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ****Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ**