

Σχετικά με την εμπλοκή των Δήμων

στο ζήτημα της παροχής ηλεκτρονικού εξοπλισμού μαθητών και σχολείων

Η φτηνή επικοινωνιακού χαρακτήρα προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης της Ν.Δ. να δείξει ότι τάχα ενδιαφέρεται για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρώτα των μαθητών και μετά των σχολείων αποδείχτηκε μεγάλη κοροϊδία και κατέληξε στο φιάσκο να ζητάνε από τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία να δηλώσουν ότι χρειάζονται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανά 50 μαθητές (!), ενώ στη συνέχεια έβαλαν στο παιχνίδι και τους δήμους με την ψήφιση σχετικής Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/τ.Α' /13-04-2020, αρ.27).

Εκεί αναφέρεται ότι:

«Άρθρο εικοστό έβδομο: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Οι Σχολικές Επιτροπές των δήμων **μπορούν** να προμηθεύονται κατάλληλο ψηφιακό εξοπλισμό που να επιτρέπει την υλοποίηση των δράσεων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθητών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, αξιοποιώντας αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους. Η προμήθεια γίνεται κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.

2. Η προμήθεια γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας, από το οποίο προκύπτει το απολύτως αναγκαίο πλήθος των φορητών συσκευών (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) ή/και συνδέσεων διαδικτύου, οι οποίες απαιτούνται για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη. Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου και, με μέριμνα των οικείων διευθυντών, παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται.»

Με αφορμή αυτή τη νέα -επικοινωνιακού χαρακτήρα- πρόταση, επισημαίνουμε λοιπόν τα παρακάτω:

1. Αν το ερώτημα είναι ποιες είναι οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τότε η απάντησή μας είναι και πάλι η ίδια: έναν Η/Υ ή tablet για κάθε μαθητή και κάλυψη των αναγκών όλων των εκπαιδευτικών σε Η/Υ καθώς και δωρεάν γρήγορο internet σε όλους.

2. Αν το ερώτημα είναι ποιες είναι οι ανάγκες των σχολείων σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τότε και πάλι η απάντησή μας είναι ότι τα σχολεία χρειάζονται τόσους Η/Υ, ώστε να καλύψουν πλήρως το εργαστήριο Η/Υ, κάθε τάξη, αίθουσα εκδηλώσεων και τις ανάγκες των γραφείων τους και όλων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά. Στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΥΠΑΙΘ από το myschool χρόνια τώρα.

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι:

- Είναι τουλάχιστον αστείο να συζητάμε ότι οι Σχολικές Επιτροπές θα καλύψουν τις ανάγκες από «αδιάθετες πιστώσεις που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων τους». Είναι γνωστό, ότι στο Δήμο μας αλλά και στην πλειοψηφία των Δήμων σε όλη τη

χώρα, οι Σχολικές Επιτροπές επιδοτούνται διαρκώς από τους Δήμους, αφού η κρατική επιχορήγηση δεν φτάνει ούτε για τα απολύτως απαραίτητα. Για ποιες αδιάθετες πιστώσεις μιλάμε;

- Οι Σχολικές Επιτροπές οφείλουν να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Οι ανάγκες των σχολείων σε προσωπικό καθαριότητας και σε διαρκή καθαριότητα –απολύμανση-ιατρική υποστήριξη, αναλώσιμα, θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες από την ώρα που θα ξεκινήσει η λειτουργία τους. Δε θα ανεχτούμε για ακόμα μια φορά να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι γονείς.
- Φαίνεται, ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. και το ΥΠΑΙΘ δε σκοπεύουν να δώσουν ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες της εκπαίδευσης ούτε της διά ζώσης ούτε της εξ αποστάσεως. Η επίσημη κρατική πολιτική, η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας είναι «πώς να τη βγάλει τσάμπα». Σήμερα, επιχειρεί να μετακυλίσει στους Δήμους τη δική του ευθύνη και το κόστος, χωρίς να δώσει ούτε ευρώ για επιπλέον χρηματοδότηση. Στην πραγματικότητα σπρώχνει τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε αναζήτηση χορηγών. Δεν το δεχόμαστε! Απαιτούμε να μην υπάρξει καμιά εμπλοκή ιδιωτών – χορηγών στον εξοπλισμό και λειτουργία των σχολείων. Δεν απαιτούμε από τους «φιλεύσπλαχνους» χορηγούς, που με το ένα χέρι «χορηγούν» και με τα δύο αποζημιώνονται πλουσιοπάροχα από την κυβέρνηση.
- Για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό μαθητών και εκπαιδευτικών, απαιτούμε από το κράτος αυτά που δικαιούμαστε, δηλαδή αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους. Καλούμε την κυβέρνηση, το Υπ. Παιδείας και τις Δημοτικές Αρχές να σταματήσουν την κοροϊδία και να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών σωματείων και της ΑΣΓΜΕ μέσα στα οποία είναι και η κάλυψη του συνόλου των αναγκών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δωρεάν γρήγορο internet μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων αποκλειστικά και μόνο με έκτακτη κρατική χρηματοδότηση τώρα!

Επιπλέον, οι προσπάθειες του ΥΠΑΙΘ να ρίξει για άλλη μια φορά τα βάρη των ευθυνών για την επιλογή των μαθητών των σχολείων για τη χορήγηση δωρεάν ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω των Δήμων στις/στους Διευθύντριες/Διευθυντές των σχολείων μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Οφείλει η πολιτεία ή οι Δήμοι να ορίσουν τα κριτήρια της χορήγησης του δωρεάν ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους μαθητές και στις οικογένειές τους και με δικά τους μέσα και τον δικό τους διοικητικό μηχανισμό να χορηγούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ο ρόλος των Διευθυντών των Σχολείων και των Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων δεν είναι να ψάχνουν να βρουν και να διαπιστώνουν (με ποια κριτήρια άραγε;) ποιοι από τους μαθητές τους έχουν ανάγκη ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η δύσκολη συγκυρία που ζούμε και η υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και ενιαία παροχή της, απαιτούν αλλαγή πλεύσης και ανάληψης της ευθύνης.

Με βάση τα παραπάνω μπορούν να τοποθετηθούν και οι Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένες/νοι των σχολείων σε κάθε ανάλογη απεύθυνση των δημοτικών αρχών.

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ.Ο.Ε. να επιληφθεί του θέματος εκδίδοντας σχετική απόφαση – ανακοίνωση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΖΕΤΤΑ



Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΑΡΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ