

## **Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες μαθητές μας ως «παιδιά ενός ... κατώτερου Θεού»**

### **Με αφορμή την ξαφνική μετακίνηση μαθητών-προσφύγων από σχολεία της περιοχής μας προς στον καταυλισμό της Μαλακάσας**

**Καταγγέλλουμε** την κυβέρνηση για την απαράδεκτη απόφαση να καταργήσει το εμβληματικό πρόγραμμα στέγασης ευάλωτων προσφύγων ΕΣΤΙΑ ΙΙ, αθετώντας μάλιστα ακόμα και τη δέσμευση του Υπουργείου προς την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2020 σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχισή του και αδιαφορώντας για τις οδυνηρές επιπτώσεις.

Αφαίρεσε έτσι τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης σε πολλούς ταλαιπωρημένους ανθρώπους που αιτούνται άσυλο στη χώρα μας και έκλεισε το δρόμο προς την επίσημη εκπαίδευση των παιδιών-προσφύγων. Η αναγκαστική μετακόμισή τους εκτός αστικού ιστού (στις δομές) ακύρωσε κυριολεκτικά την προσπάθειά τους για ομαλή ένταξη στο σχολικό περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Γκετοποίησε τον μαθητικό προσφυγικό πληθυσμό οδηγώντας τον στις δομές, οι οποίες ισοδυναμούν με φυλακές ψυχών και στρατόπεδα συγκέντρωσης, αποκομμένα από το κοινωνικό γίνεσθαι, με τείχη τσιμεντένια, κάμερες, κ.ά. Γέμισε τα παιδιά με συναισθήματα λύπης, καταδίωξης, απογοήτευσης και αίσθησης ότι η φρίκη δεν έχει τέλος! Τα στέρησε από ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και διάδραση με τους ντόπιους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς τους και τους γονείς του σχολικού περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας, αφήνοντάς τα να αισθανθούν ξένα και μόνα!

Σταμάτησε βίαια όμως και την ευκαιρία που είχαν οι μαθητές των σχολείων μας να συνυπάρχουν, να αποδέχονται και να αλληλοεπιδρούν με αλλόγλωσσους μαθητές και φορείς διαφορετικών πολιτισμών.

Στέρησε, τέλος, στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες την ειδική εκπαίδευση που είναι θεμελιώδης υποχρέωση κάθε ευνομούμενου Κράτους.

- Λέμε Όχι στη δημιουργία προσκομμάτων στη φοίτηση και στην ομαλή σχολική και κοινωνική ένταξη των μαθητών προσφύγων.
- Ναι στη διασφάλιση από το Κράτος μιας ισότιμης, συμπεριληπτικής και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές που ζουν στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τη γλώσσα και το φύλο.
- Να ενταχτούν όλοι οι αιτούντες «διεθνή προστασία» σε πρόγραμμα παροχής οικονομικής βοήθειας ως αναγκαία υλική συνθήκη υποδοχής και φιλοξενίας στη χώρα μας.

- Να επιστρέψουν όλα τα παιδιά στο τυπικό δημόσιο σχολείο που φοιτούσαν και αποτελεί τον φυσικό τους χώρο και προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
- Διεκδικούμε άσυλο, στέγη στις γειτονιές, χαρτιά στους μετανάστες/πρόσφυγες. Να πάρουν ΑΜΚΑ όλοι/-ες και να ενταχθούν όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία, με την ενίσχυση των αναγκαίων υποδομών και του προσωπικού.
- Διεκδικούμε να μπει τέλος στη ρατσιστική πολιτική των κλειστών συνόρων και των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Διεκδικούμε να μπει τέλος στη φρίκη των πνιγμών των προσφύγων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, να πέσουν οι φράχτες, να σταματήσουν οι καταδιώξεις της ΦΡΟΝΤΕΞ και του Λιμενικού, να μπει τέλος στις παράνομες και επικίνδυνες επαναπροωθήσεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΚΑΡΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ



Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ