

Λευκή Νύχτα στη Νέα Σμύρνη; Όχι ευχαριστώ!

Τις λένε «Λευκές νύχτες», «shop & taste» ή κάπως αλλιώς και σημαίνουν για τους εργαζόμενους δουλειά μέχρι τις 11 το βράδυ. Δυστυχώς, ο Δήμος Ν. Σμύρνης ανοιχτός πάντα σε «νέες ιδέες», αποφάσισε να χρηματοδοτήσει και να συνδιοργανώσει μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, μια τέτοια «γιορτή» το Σάββατο 13 Φλεβάρη. Λεφτά υπάρχουν εξάλλου...

Ισχυρίζονται οι εργοδότες, ότι δήθεν με τέτοιου είδους μέτρα (όπως απελευθερωμένα ωράρια και δουλειά τις Κυριακές) θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Ξέρουμε πολύ καλά όμως, ότι οι ίδιοι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο και απλήρωτοι.

Πρόκειται για μια ακόμα μεθόδευση για χάρη των αλυσίδων, των πολυεθνικών του εμπορίου. Μια ακόμη μεθόδευση που προστίθεται στο ποδοπάτημα των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.

Δεν είναι κάτι έκτακτο. Οι «λευκές νύχτες», η καταπάτηση των ωραρίων και η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας είναι γεγονός. Η **7ήμερη κακοπληρωμένη και επισφαλής εργασία και η διαρκής επέκτασή της σε όλους τους κλάδους, δεν ακούγεται πλέον ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.** Αξίζει να το αναλογιστεί ο καθένας μας που ως «καταναλωτής» μπαίνει στα καταστήματα τις Κυριακές!

Όχι λοιπόν στη «Λευκή Νύχτα» της Νέας Σμύρνης. Όχι στις κάθε είδους "λευκές νύχτες"!

Όχι στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, και στο νέο εργασιακό μεσαίωνα που μας επιβάλλουν καταπατώντας εργασιακά δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τη ζωή μας.

Αυτό που μας λείπει δεν είναι τα καταναλωτικά events, τα ψώνια τις Κυριακές και τα μεσάνυχτα. Μας λείπουν χρήματα για να μπορούμε να αγοράζουμε τα στοιχειώδη. Μας λείπουν οι δουλειές με συλλογικές συμβάσεις, ασφάλιση, ωράριο και μισθό αντί για απλήρωτη, εξοντωτική, μαύρη εργασία.

Και, σαν εκπαιδευτικοί, πρέπει να τονίσουμε ότι οι μικροί μαθητές μας χρειάζονται την παρουσία, την προσοχή και τη φροντίδα των εργαζόμενων γονιών τους τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο και όχι τη διαρκή εξόντωσή τους στην 14ωρη εργασία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΖΕΤΤΑ



Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΒΛΑΧΟΥ ΒΟΥΛΑ