

## Για το θέμα της κολύμβησης

Τρεις εγκύκλιοι η μία πάνω στην άλλη-δεν έχουν δώσει ακόμα απαντήσεις. Αντίθετα, ιδιαίτερα η εγκύκλιος της 159897/Δ5/28-09-2016, έχει δημιουργήσει νέα ερωτήματα!

1. Ποιος θα πληρώσει για τη μεταφορά των μαθητών; Ποιος θα πληρώσει για τον εξοπλισμό των μαθητών;

*Αυτό που προβλέπεται είναι: «Οι μετακινήσεις από και προς τη σχολική μονάδα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες, περί μετακίνησης μαθητών/τριών, διατάξεις και χωρίς δαπάνη για το ΥΠ.Π.Ε.Θ.»;*

Μήπως οι γονείς όπως γίνεται στις εκπαιδευτικές επισκέψεις; Ή μήπως είναι δεδομένο ότι το κόστος μεταφοράς θα το καλύψει η Περιφέρεια όπως διατείνονται οι Υπηρεσίες της Διοίκησης;

Επισημαίνουμε ότι εάν το κόστος καλύπτεται από τους γονείς τότε κανένας δεν μπορεί να στηρίξει την υποχρεωτικότητα του προγράμματος.

2. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι στο διδακτικό δίωρο των 90 λεπτών είναι δυνατόν να μπουν τα παιδιά στο λεωφορείο, να φτάσουν στο κολυμβητήριο να κατέβουν, να μπουν στα αποδυτήρια, να αλλάξουν, να γίνει η κολύμβηση, να ξεπλυθούν, να ντυθούν, να μπουν στο λεωφορείο, να φτάσουν στο σχολείο και να παραδοθούν στους γονείς τους;

3. Τι γίνεται με τα παιδιά που οι γονείς τους δεν συμφωνούν να συμμετέχουν; Θα μένουν στο σχολείο προφανώς. Και ποιος θα είναι υπεύθυνος γι αυτά; Τι θα κάνουν;

4. Για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς - Φυσικής Αγωγής αλλά κι έναν εκπαιδευτικό ακόμα που προβλέφθηκε οριστικά στη δεύτερη εγκύκλιο, οι οποίοι καλούνται να συνοδεύουν τους μαθητές, είναι προφανές ότι καλούνται να κάνουν απλήρωτες υπερωρίες τη συγκεκριμένη μέρα. Η μήπως όχι;

## Συναδέλφισσες-συνάδελφοι

Μετά και την ενημέρωση που είχαμε από τον Δ/ντη της Δ Διεύθυνσης, ότι «*Το πρόγραμμα το έχει αναλάβει το τμήμα Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας. Δεν έχει εμπλακεί καθόλου η Διεύθυνση. Υπάρχουν πράγματι προβλήματα αλλά εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα.*», *επισημαίνουμε ότι:*

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτούν ανάλογη υποδομή και χωρίς τα ανάλογα χρήματα στην εκπαίδευση και στα σχολεία, το οποίο εκπαιδευτικό έργο θα απαξιώνεται και θα υποβαθμίζεται και θα υλοποιείται με την οικονομική επιβάρυνση των γονέων και με την απλήρωτη εργασία των εκπαιδευτικών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε όλους τους συναδέλφους και τους Συλλόγους διδασκόντων:

- Να μην αποδεχτούν καμία καταστρατήγηση του εργασιακού και διδακτικού τους ωραρίου.
- Να εξετάσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της δωρεάν συμμετοχής.
- Να εξετάσουν τα δεδομένα της ασφάλειας του προγράμματος και της ποιότητας του μαθήματος.

*Είναι σαφές ότι ακόμα κι αν ένα σχολείο δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά εκτιμήσουν οι συνάδελφοι μέσω του συλλόγου διδασκόντων, ότι οι όροι είναι χειρότεροι των αρχικών προβλέψεων ή διαπιστωθεί ότι υπάρχει οικονομική επιβάρυνση των γονέων, μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του με νεώτερη απόφασή του.*

Δεν είμαστε αντίθετοι, ασφαλώς, με τη συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών σε αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Δε συναινούμε όμως σε καμιά επικοινωνιακή σκοπιμότητα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, όταν αυτή αίρει το δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης και παραβιάζει το ωράριο των συναδέλφων, για να τηρήσει τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Και σ' αυτό δεν θα κάνουμε βήμα πίσω!

## ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΖΕΤΤΑ



Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  
ΒΛΑΧΟΥ ΒΟΥΛΑ