

Προς : Μέλη, ΔΟΕ, Σύλλογοι Γονέων, Ένωση Γονέων, ΜΜΕ

Για ένα δίκτυο αλληλεγγύης και επικοινωνίας

Αγαπητοί γονείς

Η πρώτη έγνοια μας, ως δάσκαλοι και δασκάλες των παιδιών σας, είναι οι μαθητές/μαθήτριες μας και οι οικογένειές τους, εσείς, να είστε υγιείς.

Στην σκέψη μας βρίσκονται οι οικογένειες και η πρόσβαση τους στα προς το ζην τα οποία δεν είναι για όλους/όλες αυτονόητα. Η βίαιη προσαρμογή στην «κανονικότητα» του εγκλεισμού και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων για πολλούς συνανθρώπους μας και γονείς σημαίνει εκτός των άλλων φτώχεια, ανεργία, αγωνία για τις συνθήκες ζωής, υγείας, εργασίας στο άμεσο μέλλον, ενώ τίποτα δεν εξασφαλίζει και το παρόν.

Στις εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολες για όλη την ανθρωπότητα συνθήκες, έρχεται, να προστεθεί το βάρος που ο καθένας/καθεμιά μας καλείται να σηκώσει. Είναι μία περίοδος που η κάθε οικογένεια θα χρειαστεί να αναμετρηθεί με το φόβο της πιθανότητας της ασθένειας και τον εγκλεισμό, με τη διαχείριση του χρόνου και την συνύπαρξη. Σαν εκπαιδευτικοί αλλά και σαν γονείς ή παιδιά υπερήλικων γονιών, ανθρώπων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, γνωρίζουμε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να μην απομονωθούμε, να μην κυριευτούμε από την αγωνία και την απαισιοδοξία.

Στους δύσκολους καιρούς της πανδημίας που ζούμε, σε συνθήκες καραντίνας και απομόνωσης για πολλούς και έλλειψης μέτρων ασφαλείας για άλλους (πολλούς) που εξακολουθούν και εργάζονται, παίρνουμε την πρωτοβουλία να κάνουμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και επικοινωνίας με γονείς μαθητριών/ών των σχολείων του Συλλόγου μας.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους γονείς που αυτό το διάστημα νιώθουν αβοήθητοι/ες, απομονωμένες/οι και τις/τους καλούμε να μας απευθυνθούν για κάθε

είδους βοήθεια και (αλληλο)ενημέρωση για προβλήματα στο χώρο εργασίας τους, στις οικογένειές τους ή αλλού.

Για όποια βοήθεια, ενημέρωση, στήριξη χρειάζεστε, στείλετε μας μήνυμα στο μιλ του Συλλόγου μας για να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε.

Είναι σημαντικό όλοι/ες μαζί, να σταθούμε όρθιοι/ες.

Αγαπητοί γονείς

Αυτές τις μέρες εκπαιδευόμαστε πώς να αποφεύγουμε ο ένας τον άλλον. Να μην το μάθουμε! Ας πλύνουμε τα χέρια μας, αλλά ας τα ενώσουμε την ίδια στιγμή με αλληλεγγύη, συλλογικότητα και διεκδίκηση! Ας φορέσουμε τη μάσκα μας, αλλά ας μην ξεχάσουμε να επικοινωνούμε, να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, η μία την άλλη!

Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που όλοι μας έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας και τώρα και πάντα!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΖΕΤΤΑ



Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΑΡΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ