

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ «ΔΙΑΛΟΓΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Και οι σημερινοί κυβερνώντες, στα χνάρια των προκατόχων τους, έστησαν άλλον έναν **ολοφάνερο προσχηματικό διάλογο** για την εκπαίδευση. Στην προκειμένη περίπτωση ο τελικός στόχος είναι να υλοποιηθεί νομοθετικά μέχρι τον Απρίλιο του 2016 **δέσμευση του 3ου μνημονίου**. Τότε, θα τελειώσει και ο «διάλογος», με την «προσαρμογή» του δημόσιου σχολείου στην **έκθεση του ΟΟΣΑ** για την ελληνική Εκπαίδευση (2011). Έκθεση, που προβλέπει εκτεταμένες **συμπτώξεις, συγχωνεύσεις, μετακινήσεις** εκπαιδευτικών, αύξηση του **ωραρίου μας**, κατάργηση του αντισταθμιστικού έργου του σχολείου, παραπέρα **μείωση των δαπανών, είσοδο των ιδιωτών, των χορηγών** και της παράλληλης χρηματοδότησης, **επιαναφορά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων**.

Σαφή είναι τα δείγματα των προθέσεων που **αποκαλύπτει διαρκώς το Υπουργείο Παιδείας από την αρχή της χρονιάς** με την πολιτική της αδιοριστίας, τα **χιλιάδες κενά**, την **συρρίκνωση και εγκατάλειψη εκπαιδευτικών δομών** (ειδική αγωγή, Τ.Ε. Π.Σ, ολοήμερο), την **κατασυκοφάντηση των μάχιμων εκπαιδευτικών** ως υπαίτιων για τα κενά, τις **«πλεονάζουσες ώρες»**, την προοπτική **κατάργησης των τμημάτων ένταξης** με την τελευταία τροπολογία, την αναστάτωση των σχολείων και των ωρολογίων προγραμμάτων με την επιχείρηση **υποχρεωτικών μετακινήσεων** εκπαιδευτικών, που σχεδιάζουν Υπουργείο-Δ/ντές Εκπαίδευσης.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση, δε δεσμεύεται από τις θέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρά μόνον από τα μνημόνια που συνομολόγησε με τους δανειστές. Η **τυχόν συμμετοχή μας** σε αυτή τη διαδικασία, έστω με τις απόψεις μας και τα αιτήματά μας, κανένα αποτέλεσμα υπέρ των θέσεών μας δε θα έχει, αντίθετα **θα χρησιμοποιηθεί από την Κυβέρνηση ως νομιμοποιητικό στοιχείο των προειλημμένων επιλογών της!** Η εγκύκλιος και το μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς και τους **συνλόγους διδασκόντων** για τη συμμετοχή στον εθνικό διάλογο, αφενός **δεν είναι υποχρεωτική**, αφετέρου **αναζητά νομιμοποίηση από την καρδιά της μάχιμης εκπαίδευσης**, για όσα σχεδιάζει να νομοθετήσει μετά τον Απρίλιο. Το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται για το τι θα γράψει όποιος εκπαιδευτικός ή σύλλογος διδασκόντων θελήσει να ανταποκριθεί στο κάλεσμά του, αλλά **να αξιοποιήσει τη συμμετοχή αυτή** ως μια επίφαση δημοκρατίας και διαλόγου που προηγήθηκε πριν, για να επιβάλλει χωρίς πολλές αντιστάσεις τα μέτρα που ετοιμάζει μετά.

Καλούμε τους συνλόγους διδασκόντων και τους συναδέλφους να μη συναθροιστούν σε αυτήν την κακόγουστη φάρσα διαλόγου. Με τις μάχες μας, όλοι μαζί, μπλοκάραμε στο πρόσφατο παρελθόν πολλά από τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια, όσες φορές και με όποια κυβερνητικά σχήματα κι αν επανήλθαν. Σας καλούμε και τώρα σε αυτόν τον αγώνα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ ΖΕΤΤΑ



Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΒΛΑΧΟΥ ΒΟΥΛΑ