

Δεν θα υπάρξει τοπίο μετά τη μάχη (Σχετικά με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία)

Καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο την άδικη πολεμική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η οποία, αφενός μεν παραβιάζει την εδαφική και κυριαρχική ακεραιότητα της χώρας, αφετέρου κοστίζει σε ανθρώπινες απώλειες και καταδικάζει χιλιάδες ανθρώπους στη φτώχεια, την ανέχεια και τον ξεριζωμό.

Η πολεμική εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την ανθρωπότητα και θα επιφέρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, όπως αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή, κρίση στην οικονομία, νέο κυνήγι εξοπλισμών, συρρίκνωση της δημοκρατίας.

Υπάρχει μια επιθετική δύναμη, ο ρωσικός στρατός. Στο παιχνίδι υπάρχουν συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, και από τις δύο πλευρές. Αυτοί που υποφέρουν τώρα, από τις χίμαιρες των μεν και από τους ύπουλους οικονομικούς υπολογισμούς των δε, είναι οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας (και ίσως σύντομα και οι λαοί και άλλων χωρών, κοντινών ή μακρινών).

Πολλές κυβερνήσεις έχουν ταχθεί υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, με βάση τα οικονομικά τους συμφέροντα. Η ανθρωπιστική κρίση δεν παίζει κανένα ρόλο στις εκτιμήσεις τους. Για αυτές τις κυβερνήσεις και τους «ιδεολόγους» όλων των πλευρών, υπάρχουν επεμβάσεις-εισβολές- καλές και κακές. Οι καλές είναι αυτές που πραγματοποιούνται από όσους υποστηρίζουν αυτοί και οι κακές είναι αυτές που διαπράττονται από τους αντιπάλους τους.

Σήμερα η Ρωσία προελαύνει χρησιμοποιώντας μια γλώσσα αντίστοιχη με τις ΗΠΑ, οι οποίες τόσα χρόνια επιτίθενται και διαλύουν χώρες με πρόσχημα την Ελευθερία των Λαών τους. Στο λεξιλόγιο της Ρωσίας ο πόλεμος για την «αποναζιστικοποίηση» (ή και «αποκομμουνιστικοποίηση») της Ουκρανίας. Οι επεμβάσεις και οι πολυετείς πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή γινόταν με πρόσχημα τον παγκόσμιο κίνδυνο κατασκευής πυρηνικών όπλων από τα ολοκληρωτικά, ανελεύθερα καθεστώτα που οι ίδιες είχαν τοποθετήσει εκεί. Τώρα η Ρωσία μιλά κι αυτή για τον κίνδυνο κατασκευής πυρηνικών όπλων από την Ουκρανία ακολουθώντας πιστά την επιχειρηματολογία του αντιπάλου της. Τα επικοινωνιακά τεχνάσματα του “πρώτα διαβάλλω και μετά εισβάλλω” είναι εντυπωσιακά παρόμοια μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βιάστηκε να δηλώσει τη στήριξή της στην Ουκρανία, στέλνοντας από τις πρώτες, δύο αεροπλάνα με πολεμικό υλικό. Πολεμικό υλικό έχει ξεκινήσει να αποστέλλεται και από όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ. Πρόκειται για τυχοδιωκτική και επικίνδυνη πολιτική κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης, την ώρα που υπάρχει άμεση ανάγκη για ειλικρινείς και σοβαρές πρωτοβουλίες ειρήνευσης, για απόσυρση των ρώσικων στρατευμάτων, τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής, ανθρωπιστική βοήθεια.

Είναι ήδη πολύ φανερό ότι οι νικητές σε αυτόν τον πόλεμο είναι τα μεγάλα κονσιόρτουμ όπλων και οι μεγάλοι καπιταλιστές που βλέπουν την ευκαιρία να κατακτήσουν, να καταστρέψουν/ανοικοδομήσουν εδάφη, δηλαδή να δημιουργήσουν νέες αγορές.

Είναι πολύ φανερό πως τα δυο αντίπαλα μπλοκ ανασυντάσσονται, εξοπλίζονται και επιχειρούν να ξαναμοιράσουν σφαίρες επιρροής με το μόνο τρόπο που ξέρουν, με αίμα και πόλεμο.

Είναι πολύ φανερό πως ο κόσμος μας γίνεται πιο επικίνδυνος. Πρώτα θύματα σε αυτό τον πόλεμο, εκτός από τους άμαχους, βλέπουμε να είναι και η δημοκρατία, η ελεύθερη ενημέρωση, η ελεύθερη διαδήλωση, ο πολιτισμός.

Γι αυτό και είναι επείγον, να σταματήσει τώρα ο πόλεμος. Πρέπει να σταματήσει τώρα, για το καλό της ανθρωπότητας, της δημοκρατίας, της ελευθερίας.

Αν συνεχιστεί και αν κλιμακωθεί, τότε ίσως δεν θα υπάρχει κανείς να λογοδοτήσει για το τοπίο μετά τη μάχη.

- **Κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορά μας.**
- **Να κλείσουν οι βάσεις, να διαλυθεί ο επικίνδυνος συνασπισμός του ΝΑΤΟ.**
- **Όχι στο κυνήγι των εξοπλισμών. Λεφτά για τις Κοινωνικές Ανάγκες.**
- **Δεν αποδεχόμαστε το ματωμένο δικαίωμα των ισχυρών του πλανήτη για «σφαίρες επιρροής»**
- **Άμεση κατάπαυση του πυρός, απόσυρση του ρώσικου στρατού από την Ουκρανία.**
- **Στήριξη όλων των προσφύγων χωρίς διαχωρισμούς.**
- **Αλληλεγγύη– Ειρήνη – Φιλία των λαών**

Καλούμε σε συμμετοχή στις αντιπολεμικές πρωτοβουλίες-εκδηλώσεις-διαδηλώσεις

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ



Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ