

Παρακαλούμε τους διευθυντές σχολείων να ενημερώσουν τους συναδέλφους/ισσες

## Ενημερωτικό αιρετών Χρ.Κάτσικα & Μ.Μαυρέλη (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ)

Χρήστου Κάτσικα τακτικού, [katsikas@xkatsikas.gr](mailto:katsikas@xkatsikas.gr)

[Εσπερινό Γυμνάσιο Μοσχάτου, ΠΕ02, 6945892700]

Μάκη Μαυρέλη, αναπληρωματικού, [jakwelis@gmail.com](mailto:jakwelis@gmail.com)

[4° ΓΕΛ Καλλιθέας, ΠΕ03, 6972109997]

Εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων

στις ΕΛΜΕ Καλλιθέας Νέας Σμύρνης Μοσχάτου- Νότιας Αθήνας & Ε' ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ

## Ε, λοιπόν ΟΧΙ κ. Υπουργέ της Παιδείας

Με το «παιδαγωγικό» μέσο του εκβιασμού αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις των μαθητών που απαιτούν μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία (μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, προσλήψεις καθηγητών – να καλυφθούν όλα τα κενά, επαρκές προσωπικό καθαριότητας, λύση των προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής κ.α).

Αντί να ακούσει τα αιτήματα των μαθητών η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε:

«Σχετικά με τις καταλήψεις σχολικών μονάδων, σημειώνονται τα εξής: Όλες οι χαμένες ώρες μαθημάτων θα καλυφθούν μέσω διδασκαλίας τις ημέρες σχολικών εορτών, αργιών, Σαββάτων, σχολικών περιπάτων. Από αύριο, στις σχολικές μονάδες που τελούν υπό κατάληψη ξεκινά υποχρεωτική για όλους σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, καταρτίζεται από σήμερα το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν εκδοθεί και αποσταλεί με την έναρξη του σχολικού έτους. Θεμιτή κάθε θέση και άποψη, αλλά ο διάλογος γίνεται με ανοιχτά σχολεία. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να εμποδίζει την πρόσβαση στην εκπαίδευση».

Με λίγα λόγια, το υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιεί έναν εκβιασμό και παράλληλα επιδιώκει να «σπάσει» τις καταλήψεις των μαθητών, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία που έχουν κατάληψη.

Αφού δεν έπιασε η τρομοκρατία των μαθητών με εισαγγελίες, αστυνομία και τραμπουκισμούς τώρα επεμβαίνει με αυτή την ακραία κίνηση για να βάλει τέλος στις μαθητικές κινητοποιήσεις.

Ε, λοιπόν ΟΧΙ κ. Υπουργέ! Δεν θα μετατρέψετε τους εκπαιδευτικούς σε μηχανισμό καταστολής και υπονόμευσης των μαθητικών αγώνων.

Οι καθηγητές θα απορρίψουν μαζικά τα αυταρχικά μέτρα και θα αρνηθούν να συγκροτήσουν τα «διαδικτυακά μαθήματα» της υπονόμευσης των θεμελιωδών δημοκρατικών – παιδαγωγικών ελευθεριών και αρχών

Ο εκβιασμός του ΥΠΑΙΘ θα πέσει στο κενό! Το δίκιο των μαθητών έχει κριθεί! Αύριο, στα εκπαιδευτικά συλλαλητήρια, οι μαθητές, οι καθηγητές και οι γονείς σε όλη τη χώρα, θα δώσουν την απάντησή τους!

### Ε, λοιπόν ΟΧΙ κ. Υπουργέ

Για να μην γίνουν τα κλειστά σχολεία από κρούσματα περισσότερα από τα σχολεία που αγωνίζονται για το αυτονόητο.

Και ένα έχουμε να πούμε: Αν δεν κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και αν δεν στηρίξουμε τους μαθητές μας και αφήσουμε τον αγώνα τους να χαθεί από τα χτυπήματα της βίας και της τρομοκρατίας τότε μας περιμένει όλους ένας μακρύς και βαρύς χειμώνας που δεν τον έχουμε ξαναζήσει.

Είναι γνωστό σε όσους έχουν τα μάτια να δουν και την τιμιότητα να πιστέψουν στα μάτια τους, ότι οι μικρές δειλίες της καθημερινότητας, συνεισφέρουν σε μια ολέθρια μορφή πνευματικής τυφλότητας, να βρισκόμαστε, δηλαδή, στον κόσμο και να μη βλέπουμε τον κόσμο, ή να βλέπουμε από αυτόν ότι, ανά πάσα στιγμή, τείνει να εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας.

Ας πάψουμε να σκεφτόμαστε ότι τέλος πάντων “που να τα βάλουμε με τα θηρία” και που θα πάει “θα φάνε, θα φάνε και κάποια στιγμή θα χορτάσουν και θα σταματήσουν”.

Γιατί έτσι θα κυλάει ο καιρός και η βαρβαρότητα θα μεγαλώνει και οι πληγές θα πληθαίνουν και στο δικό μας σώμα.

Αυτό που συμβαίνει, το κακό που πέφτει πάνω σε όλους, συμβαίνει γιατί η μάζα των ανθρώπων απαρνείται τη βούλησή της. Μέσα στη σκόπιμη απουσία και στην αδιαφορία λίγα χέρια, που δεν επιτηρούνται από κανέναν έλεγχο, υφαίνουν τον ιστό της συλλογικής ζωής, και η μάζα είναι σε άγνοια, γιατί δεν ανησυχεί. Φαίνεται λοιπόν σαν η μοίρα να συμπαρασύρει τους πάντες και τα πάντα, φαίνεται σαν η ιστορία να μην είναι τίποτε άλλο από ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο, μια έκρηξη ηφαιστείου, ένας σεισμός όπου όλοι είναι θύματα, αυτοί που τον θέλησαν κι αυτοί που δεν τον θέλησαν, αυτοί που γνώριζαν κι αυτοί που δεν γνώριζαν, αυτοί που ήταν δραστήριοι κι αυτοί που αδιαφορούσαν.

**Γι αυτό, λοιπόν,**

**Και για χίλιους άλλους λόγους**

**Με το πείσμα του σίδερου,**

**την υπομονή του νερού**

**Και μια ντουφεκιά στο κούτελο του φόβου και της αδράνειας**

**Αρνούμαστε τον εκβιασμό σας.**

**ΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΓΟΝΕΙΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ**

**ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ**

**1 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΙΣ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ.**