

# ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

*Ας φανταστούμε λοιπόν ότι μια μέρα, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί «εξαφανίζονται» και δεν υπάρχουν στα σχολεία μας.*

*Τι θα γίνει! Είναι πολύ απλό: δεν θα λειτουργεί κανονικά ούτε ένα σχολείο!*

**Γράμμα προς τους γονείς των μαθητών μας...**

Αγαπητοί γονείς

Σας είναι ίσως γνωστό ότι από το 2011 και μετά δεν έχει γίνει ούτε ένας μόνιμος διορισμός εκπαιδευτικού.

Ξέρετε όμως ότι τα σχολεία μας λειτουργούν εδώ και χρόνια με χιλιάδες αναπληρωτές, που κάθε χρόνο γυρνούν από περιοχή σε περιοχή για να καλύψουν τα χιλιάδες κενά, δηλαδή τις χιλιάδες ανάγκες που υπάρχουν στην εκπαίδευση - τη φετινή σχολική χρονιά ξεπερνούν τις 22.000; Συνάδελφοι που «αναπληρώνουν τους εαυτούς τους», που έχουν εγκαταλείψει σπίτια και οικογένειες για να δουλέψουν σε κάθε γωνιά της χώρας, που κάθε Σεπτέμβρη με μια βαλίτσα στο χέρι μένουν ακόμα και άστεγοι μέχρι να βρουν πού θα μείνουν στον τόπο που τοποθετήθηκαν.

Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ολόκληρα σχολεία, ειδικά στα νησιά και στις επαρχίες που λειτουργούν σχεδόν μόνο με αναπληρωτές! Όπως και τα ειδικά σχολεία, που το 80% του προσωπικού τους δεν είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί!

Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ολόκληρες δομές της εκπαίδευσης, που αφορούν τα πιο ταλαιπωρημένα παιδιά, που λειτουργούν αποκλειστικά με αναπληρωτές, όπως η παράλληλη στήριξη, οι τάξεις υποδοχής για τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων, η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια.

Πρέπει να ξέρετε, ότι το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να κλείσει τις πόρτες του και τα αυτιά του στα αιτήματα των χιλιάδων εκπαιδευτικών που εδώ και ένα μήνα, κάθε βδομάδα διαδηλώνουν μαζικά έξω από τις πόρτες του. Όμως για κάποιους άλλους έχει τις πόρτες ορθάνοιχτες: τις έχει για τους «θεσμούς», αυτούς που αποφάσισαν μαζί με τις προηγούμενες και την τωρινή κυβέρνηση ότι οι μισθοί και οι συντάξεις μας πρέπει να κοπούν, ότι πρέπει να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα, ότι πρέπει τα δημόσια αγαθά να γίνουν ιδιωτικά, ότι τα σπίτια μας πρέπει να τα καταβροχθίσουν οι τράπεζες.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει τις πόρτες τους ορθάνοιχτες για τους «εμπειρογνώμονες» του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποφασίζουν μαζί πώς θα δουλέψουν τα σχολεία μας με λιγότερους εκπαιδευτικούς και λιγότερα χρήματα, πώς θα συγχωνεύσουν σχολεία, πώς θα πεταχτούν τα παιδιά από το Λύκειο, πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία με περισσότερους μαθητές στην τάξη. Μάλιστα ο υπουργός Παιδείας δηλώνει



χωρίς ντροπή ότι «είναι λάθος η αντίληψη που έχει η κοινωνία ότι όσο λιγότερα παιδιά είναι στην τάξη, τόσο περισσότερα γράμματα θα μάθουν τα παιδιά. Το παιδί ούτε γράμματα μαθαίνει, ούτε κοινωνικοποιείται όταν είναι σε μικρές τάξεις»! Είναι απίστευτο το τι σκαρφίζεται η εξουσία για να δικαιολογήσει την πολιτική της...

**«Μισή δουλειά, μισή ζωή»**, φωνάζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Κάποιοι από αυτούς στηρίζουν το δημόσιο σχολείο για πάνω από δέκα χρόνια. Και αφού έχουν γυρίσει την Ελλάδα από τη μιαν άκρη στην άλλη, με μια ξερή υπουργική απόφαση τους λένε κάθε χρόνο ότι «δεν προβλέπονται μόνιμοι διορισμοί για το τρέχον έτος». Γιατί η μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν θεωρείται πια δικαίωμα. Θέλουν να πιστέψετε ότι το αν είστε άνεργοι, φταίει το ότι δεν έχετε τα «προσόντα» για να δουλέψετε. Θέλουν να πιστέψετε ότι το πτυχίο που με τόσο κόπο πήρε ή θα πάρει το παιδί σας από το Πανεπιστήμιο είναι ένα κουρελόχαρτο και γι' αυτό πρέπει να κυνηγά κι άλλα χαρτιά, χρυσοπληρωμένα τα περισσότερα. Θέλουν να τους ευγνωμονείτε όταν μπορέσει να βρει προσωρινή δουλειά στα «οχτάμηνα» της κοινωφελούς εργασίας, ή σε άλλα προγράμματα. Λες και μπορούμε να ζήσουμε «με το κομμάτι», όπως μας λένε ότι πρέπει να δουλεύουμε...

**Αποφασίσαμε λοιπόν να πούμε «Φτάνει πια»!** Μόνιμοι, αναπληρωτές και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί λέμε ότι το δημόσιο σχολείο μας χρειάζεται όλους! Με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Για να μην έχει ο γονιός το άγχος αν το παιδί του θα έχει δάσκαλο με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Για να ξέρει ότι δεν θα πληρώνει από την τσέπη σου αν το παιδί του χρειάζεται ειδικό εκπαιδευτικό για να το στηρίξει.

Λέμε ότι όλοι όσοι έχουν δουλέψει στα σχολεία μας πρέπει να διοριστούν. Λέμε ότι θα χρειαστούν κι άλλοι τόσοι, αν φοιτήσουν όλα τα προνήπια και νήπια στο δημόσιο νηπιαγωγείο, αν τα τμήματα έχουν λιγότερους μαθητές, αν στελεχωθούν κανονικά όλες οι υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης.

**Δεν ζητάμε να συμπαρασταθείτε στον αγώνα μας.**

**Ζητάμε να αγωνιστούμε μαζί για το δικαίωμα στη μόνιμη, σταθερή και αξιοπρεπή δουλειά για όλους ενάντια σε κάθε μορφής ελαστική εργασία.** Γιατί η διεκδίκηση αυτή δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Αφορά όλους τους άνεργους, αφορά το 40% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα που δουλεύουν με μερική απασχόληση ή εκείνους που δουλεύουν εκ περιτροπής. Ζητάμε να αγωνιστούμε μαζί για το δημόσιο σχολείο, για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών σας. Είμαστε βαθιά πεισμένοι ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούμε να δεχτούμε σκυφτοί τη διάλυση του δημόσιου σχολείου και της ζωής μας δεν είναι ανίκητοι!

**Αρκεί να σηκώσουμε το μπόι μας.**

