

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ



Αγαπητοί γονείς,

οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Νέα Σμύρνη την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

γιατί θέλουμε ένα σχολείο που δε διαχωρίζει αλλά ενώνει, που δεν αποκλείει αλλά αγκαλιάζει!

Τι είναι η αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι μια μόνο από τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν στην εκπαίδευση. Είναι συνδεδεμένη με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την αξιολόγηση των μαθητών του δημοτικού σχολείου σε πανελλήνια κλίμακα. Το νέο σχολείο που διαμορφώνεται είναι ένα σχολείο το οποίο θα βαθμολογείται και θα συγκρίνεται με άλλα, θα αναζητά από μόνο του πόρους και χρηματοδοτήσεις από ιδιώτες, θα οδηγείται σε άδικες κατηγοριοποιήσεις.

Με απλά λόγια: τα σχολεία που θα σκοράρουν υψηλά θα παίρνουν λεφτά για θέρμανση, τα υπόλοιπα θα πρέπει να ψάξουν να τα βρουν...

Ένα σχολείο, στο οποίο οι μαθητές του θα εξετάζονται σε πανελλαδική κλίμακα και, από την εξέταση αυτή, θα βαθμολογείται και το σχολείο και ο εκπαιδευτικός. Χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η μοναδικότητα του κάθε παιδιού, κόντρα σε κάθε παιδαγωγική θεωρία.

Με απλά λόγια: όλα τα σχολεία, για να σκοράρουν υψηλά, θα θέλουν να έχουν «καλούς μαθητές», αυτούς δηλαδή που θα σκοράρουν υψηλά στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τα παιδιά με ταλέντα σε άλλα, μη εξεταζόμενα μαθήματα, δεν θα είναι ευπρόσδεκτα...

Ένα σχολείο, στο οποίο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι είναι επαρκής, δίνοντας στους μαθητές το παράδειγμα του σκυφτού, φοβισμένου και πειθήνιου πολίτη. Τα κριτήρια της ικανότητάς του, βέβαια, είναι επιστημονικά έωλα. Το εκπαιδευτικό έργο ΔΕΝ χωράει σε κουτάκια και ΔΕΝ αποτιμάται με αριθμούς.

Με απλά λόγια: Κανένας εκπαιδευτικός δεν θα γίνει καλύτερος, επειδή θα αξιολογηθεί.

Όπου εφαρμόστηκε το μοντέλο αυτό, απέτυχε. Γιατί έχει εφαρμοστεί. Και ΑΠΕΤΥΧΕ!

Το σχολείο όπως λειτουργεί σήμερα, είναι τέλειο; Όχι! Για να γίνει καλύτερο το σχολείο μας χρειάζεται επειγόντως και πρώτα απ' όλα:

- **Μείωση μαθητών ανά τάξη**, για να μπορούμε να κάνουμε ευχάριστο και ουσιαστικό μάθημα!
- **Νέα αναλυτικά προγράμματα και μείωση της ύλης**, για να έχουν οι μαθητές μας τον χρόνο να αφομοιώνουν!
- **Περισσότερους εκπαιδευτικούς**, γιατί υπάρχουν ακόμη και τώρα, στη μέση της χρονιάς, μαθητές χωρίς εκπαιδευτικούς!
- **Σύγχρονα κτίρια και εξοπλισμό**, για να μη διακινδυνεύουν παιδιά και εκπαιδευτικοί ακόμη και τη ζωή τους...
- **Πολύπλευρη υποστήριξη για όλους τους μαθητές**, για να μπορούν όλοι να παίρνουν από το σχολείο τα απαραίτητα εφόδια!

Σύσσωμος ο κλάδος μας αυτή τη στιγμή δίνει μια μάχη υπεράσπισης του δημόσιου και δωρεάν σχολείου και των αξιοπρεπών εργασιακών σχέσεων αυτών που εργάζονται σε αυτό. Αντίθετα σε όλα που θέλουν να μας επιβληθούν, επιμένουμε να σεβόμαστε και να στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο, τον παιδαγωγικό και επιστημονικό μας ρόλο, την ολόπλευρη γνώση, την παιδαγωγική ελευθερία, τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Το σχολείο είναι χώρος χαράς και δημιουργίας, καλλιέργειας και ελευθερίας. Ο δάσκαλος δεν μπορεί να είναι σκυφτός και φοβισμένος.

Η εκπαίδευση είναι ελευθερία και όχι χειραγώγηση.

Και κυρίως: η εκπαίδευση είναι **κοινωνικό δικαίωμα**, η εκπαίδευση είναι **αγαθό** και **όχι εμπόρευμα!**